

7e Rondbrief van de Sjamaan Schedeldrager-Searching Deer, januari 2013

Eerst wil ik iedereen een Gelukkig Nieuwjaar wensen, met veel vrede in het hart.

Zoveel vrede, liefde en dankbaarheid, dat het niet alleen jou goed doet, maar ook je omgeving. Jouw persoonlijk web is verbonden met al je kennissen, vrienden en familie, maar ook met het Grote Web! Als jij vrede in je hart hebt, straal je dat naar iedereen uit. Dit is het belangrijkste wat ons te doen staat.

Het afgelopen jaar werd er druk gespeculeerd of op 21 december 2012 de wereld onder zou gaan. Ik heb me daar slechts zijdelings mee bezig gehouden. Het belangrijkste dat we op dit moment kunnen doen is een positieve bijdrage aan de mensheid te leveren, door zelf een eerste stap te maken in het verheffen van onze eigen gedachten en ze op het trillingsniveau afstemmen van Vrede, Liefde en Dankbaarheid.

Alhoewel de wereld niet is vergaan, moeten we onze ogen natuurlijk niet sluiten voor de enorme problemen die de mensheid te wachten staat op het gebied van milieu, de economie etc.

We kunnen leren inzicht in deze problemen te krijgen, zonder dat we er ons mee identificeren (er in verloren raken). Leren ook dat de wereld pas verandert als ik verander.

Te weten dat ik aan de wereld bijdraag als er een klein beetje transformatie plaatsvindt in mezelf, mijn overtuigingen, mijn denken en mijn voelen.

Zou de essentiële sleutel tot verandering van de wereld niet in mezelf liggen? Wat denk jij daarvan? Schrijf er iets over, laat je denken erover gaan. Dit is een belangrijk onderwerp.

Ik ben altijd blij als mensen reageren. In ons web, dat een uitbeelding is van het Grotere Web, schreef Marieke over een ervaring tijdens een meditatie.

"Er kwam een vrouwengestalte naar me toe. Ze gebod me aan te kijken en blies het licht via m'n derde oog door mij heen. Het licht overweldigde me. Het reinigde me, alles stroomde eerst weg tot in mijn wortels, maar na meerdere inblazingen raakte ik vervuld. Ik voelde me overweldigd, maar ook bang, nederig en blij. Ik durfde haar nauwelijks aan te kijken, maar ze gebod me, me te vervullen met licht. Ze zei ook telkens: "Aanvaard het".....

Verder vertelt Marieke dat ze de vrouwengestalte associeerde met de Maangodin en dat de ervaring haar het gevoel gaf van "verliefdheid".

Mooie droom Marieke! Je mag weer verliefd worden op het Leven. Dat hebben we allemaal nodig, verliefd te worden op het leven, zodat we weer zingen, dansen en spelen als kinderen.

Zou dat niet al een beetje de mentaliteit van het Nieuwe Tijdperk kunnen zijn? Zou het niet mogelijk zijn om de filosofie van Descartes "Ik ben om

dat ik denk" te veranderen in "Ik leef omdat ik liefheb"
Het is maar een gedachte.

De beelden die Marieke had zijn ook voor ons een bruikbare meditatie. Stel je de Zon of de Maan (Godin) voor en laat Licht je voorhoofdchakra binnen schijnen. Als het een gestalte is kun je imagineren dat er een lichtbundel uit de ogen komt, de handen of via de adem. Laat die lichtbundel je derde oog raken en je doen volstromen met Lichtenergie. Eerst wordt het binnenste van je hoofd "verliefd", dan je keel, dan je borst etc, tot en met je voeten en de wortels die vanuit je voeten de grond in gaan (belangrijk!). Laat je opvullen met het licht en laat je reinigen! Doe dit niet te lang (2-3 minuten) want we moeten leren het licht/de energie te verdragen en door te laten stromen. Laat dus in al die holtes en afdelingen van je lichaam licht schijnen, alsof er in diverse kamers licht aangestoken wordt!

Veel succes

Sjamaan Schedeldrager Searching Deer

P.S. Als je de zon of de maan als symbool neemt, trek een energiedraad tussen je derde oog en de zon of maan. Als het een gestalte is die licht inbrengt kan het een Guru, een Boeddha of de Christus zijn